

Waarom ben ik hier?

Deel III: Zodat u heel wordt!

2 april 2017

Samenvatting

Heel worden... wat is dat? *Heel worden* komt op allerlei manieren in Gods woord terug. Mensen worden opgericht en hersteld. Blinden gaan zien, doven gaan horen, zwakken worden sterk. Veel Bijbelse verhalen gaan daarover. En ook in de traditie zien we dit gebeuren bij mensen die tot geloof komen. Dit is een geheel andere manier van *heel worden* zoals de (natuurlijke) mens en de samenleving dit ziet, en wat binnen het bereik van de wetenschap is. Hoe zit dit?

Lees Mattheus 11:25-30

Er is een enorm spanningsveld tussen de wereldse gedachten over vooruitgang en hoe God dit ziet. Waar mensen hun hele leven offeren aan de wetenschappelijke vooruitgang wordt dit in de Bijbel nergens genoemd als belangrijk. Het gaat niet over zo lang mogelijk leven of zoveel mogelijk kennis vergaren of over lange studies en carrières en wat al niet meer. Het verhaal van God en de mens gaat vooral om thuis komen bij Hem en hoe je vervolgens aan de hand van Christus leeft.

Dat is een hele andere prioriteit dan zoals mensen die aan het leven geven. De menselijke praktijk is vaak school, studie, een goede baan, gezin, carrière maken en vooruit denken zodat je later een goed leven hebt en kunt voorzien in wat de volgende generatie nodig heeft. En de kinderen volgen in het patroon van de ouders. Het is typisch iets van een welvaarts cultuur. Het lijkt wel of de enige manier om dit te doorbreken tegenslag is. Pas bij tegenslag (ziekte, overlijden van geliefden, oorlog, etc.) komt de rem erop en gaat men nadenken over de zin van alles.

De realiteit die dan naar voren komt is dat de mens uit zichzelf niets kan. In dit licht bezien werkt de mens zich alleen maar in de problemen door de groeiende wetenschap en kennis want dat brengt meer vragen dan antwoorden. Denk aan allerlei ethische vraagstukken zoals de kosten van ouderdom, het voltooide leven, genetische manipulatie en het zoeken naar een leefbare planeet. Wanneer een mens dit plotseling 'ziet' (een werk van de Heilige Geest) dan is God daar met zijn (voorafgaande) genade. Men realiseert zich dat er meer is dan altijd gedacht en wellicht is het leven anders bedoeld. Zou God dan werkelijk bestaan? Hier kan de keuze op volgen om het aan te nemen en te *geloven*. Er vindt een ommekeer plaats, de bekering.

Dan wordt iemand *heel*. De geestelijke geboorte alleen maakt niet heel. We mogen dit holistisch zien. Lichaam, ziel en geest, en, de hereniging met de Vader. Dit samen maakt iemand een heel mens. Men is dan heel en de heling voltrekt zich verder. Immers, er is sprake van een Vader die Zijn kind doet opgroeien.

Jezus zag de mensheid aan en zag dat ze vermoeid was. Niet van het werken op het land.. maar van het leven. Een leven wat niet *heel* was omdat zij los van de Vader en van de waarheid leefden.

VRAGEN

- Hoe ziet u uw korte leven in deze wereld? Wat vindt u belangrijk? Hoe besteedt u uw tijd?
- Wat zijn uw gedachten over de wereldse vooruitgang? Hoe 'zelf maakbaar' is de mens?
- Wat zijn de prioriteiten in een mensenleven volgens de Bijbel?
- In hoeverre wilt/kunt u hier rekening mee houden, wat lukt concreet in de praktijk?
- Wat zou u graag veranderen in uw eigen situatie? Maak dit concreet in 1 of 2 doelen.
- Welke hulp heeft u hierbij nodig van anderen? (Kring, gemeente, pastoraal team, etc.)